

## Het Sint Suraplein – een onooglijke parkeerplaats hartje stad?

Wie goed kijkt ziet hier sporen van een ver verleden. Midden op het plein ligt een tuin, omgeven door een hoge muur.

Loop eens om deze tuinmuur heen en laat u verrassen door de vele bouwsporen die duiden op een heel ander verleden. Rommelig metselwerk, een afgebroken dwarsmuurtje, verschillende steensoorten – hier is door de eeuwen heen veel aan verspijkerd.

Kijk aan de oostmuur eens naar boven: rechts bovenin zit een half venster met hardstenen kozijnen, daaronder gaten voor vloerbalken, een dichtgemetselde deur.

Dit alles wijst erop dat deze muur niet is gebouwd als tuinmuur, maar als achtermuren van 5 à 6 huisjes uit misschien de zestiende eeuw. Rond 1960 zijn ze afgebroken wegens de stadssanering.

Hun laatste resten vonden gelukkig een mooi tweede leven.

