

Beeldessay

Recreatie op het Eiland van Dordrecht

Fotografie: Conny van Nes, historische foto's Stadsarchief Dordrecht / DiEP



Park Merwestein begin 20ste eeuw



Park Merwestein 2007



Park Merwestein toen de herten nog oud brood mochten



Park Merwestein hertenkamp 2007



Camping Bruggehof begin jaren '60 van de vorige eeuw



De laatste resten van camping Bruggehof 2007



Paviljoen de Viersprong jaren '60



Paviljoen de Viersprong anno 2007



Recreëren bij ruïne Huis te Merwede, jaren '30



De ruïne in 2007 als graffitidecor



Uitspanning Eijckendonck, begin 20ste eeuw



Van uitspanning naar lommerrijk wonen, 2007

Recreatie op het Eiland van Dordrecht

Met beperktere vervoersmogelijkheden en een beperkter budget recreëerde men vroeger wat dichterbij huis. Vooral de ruïne van Huis te Merwede en paviljoen de Viersprong waren populaire bestemmingen. Tegenwoordig hebben sommige plekken hun recreatiewaarde verloren of hebben zelfs een geheel nieuwe functie gekregen, zoals

Eijckendonck in Dubbeldam. De Dordtse parken zijn nog altijd populair bij met name zondagsrecreanten.

Van camping Bruggehof, dichtbij de Moerdijkbrug, rest slechts een café en enkele caravans. De rest is bijna geheel afgebroken. Of deze functie op deze plaats terugkomt is nog onzeker.